

Module natuurwezens, mensheidsontwikkeling, schilderen

Vrijdag 1, 8, 22, 29 april 2022

Kosten € 250,-

Docenten:

Carmencita de Ruiter – docent biodynamisch tuinwerk en ontwikkeling

Bob Siepman van den Berg – docent antroposofie

Odette Aalhuizen – kunstzinnig therapeut

Lessen 15.00-20.30 uur

Natuurwezens – *Carmencita de Ruiter*

Schilderen – *Odette Aalhuizen*

Antroposofie – *Bob Siepman van den Berg*

Natuurwezens

Carmencita neemt ons mee in de wereld van de natuurwezens, de elementenwezens en de engel hiërarchieën. Wat doen deze wezens die voor de meeste van ons onzichtbaar zijn? Hoe kunnen we hun werk leren waarnemen en ons afstemmen op de kosmische ritmen waarin zij leven? Wat is de taak van de mens hierin? We proberen ons in te leven in deze bijzondere en inspirerende wereld, om daar wat meer gevoel bij te krijgen. We bespreken met elkaar hoe we dit voor kunnen leven voor het jonge kind, voor wie deze wereld zoveel meer vanzelfsprekend is.

Antroposofie

Hoe zijn de aarde en de mensheid ontstaan? Is er sprake van een zinvolle, doelgerichte ontwikkeling? In de antroposofielessen bespreken we hoe de mensheid zich gedurende verschillende cultuurperioden heeft ontwikkeld en hoe de natuurwezens daarin een rol spelen. We werken ook aan onze eigen ontwikkeling door middel van zes basisoefeningen, waarmee we ons denken, voelen en willen kunnen zuiveren en versterken.

Schilderen

In de schilderlessen verdiepen we het gevoel voor de natuurwezens die in de natuur om ons heen werkzaam zijn.

Door te schilderen met kleuren via geleide oefeningen ga je op avontuur, beleef je hoe de kleuren elkaar ontmoeten en kom je in een sfeer van scheppen en verwonderen over wat er gaat ontstaan.